



Uitgeverij
DAMON

voorjaarscatalogus 2025

FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

DAMON voorjaarscatalogus 2025

- Spinoza - *Ethica* _____ 4
Vertaling Maarten van Buuren
- Zijn, Denken Doen* _____ 5
Maarten van Buuren
- Tijdloze wijsheden voor een beter leven* _____ 6
Henk Smeijsters
- Over de grens van het leven* _____ 7
Ton Vink
- David Hume - *Gesprekken over de natuurlijke religie* _____ 8
Vertaling Ton Vink
- Ludwig Feuerbach - *Het wezen van het christendom* _____ 9
Vertaling Karel D'huyvetters
- John Stuart Mill - *Drie essays over godsdienst* _____ 9
Vertaling Karel D'huyvetters
- Søren Kierkegaard - *Tot zelfonderzoek...* _____ 10
Vertaling Frits Florin en Pieter van Reenen
- Hannah Arendt* _____ 11
Andreas Kinneging, Paul de Hert, Maarten Colette (red.)
- Aurelius Augustinus - *Als een boom aan stromend water* _____ 12
Vertaling Ben Bongers en Hans van Reisen
- Proba - *De gouden bron* _____ 13
Vertaling Mieke deVos
- Petrarca - *Brieven van een bejaard man* _____ 14
Vertaling Chris Tazelaar
- Onuitputtelijk is de waarheid* _____ 15
Otto Duintjer

Beste Damonvriend,

We openen deze catalogus met Nederlands meest invloedrijke filosoof: Spinoza. Maarten van Buuren vertaalde zijn levenswerk, de *Ethica*, en schreef er een toegankelijk boek over om u bij het werk te begeleiden: *Zijn, denken, doen*. Spinoza is ook een van de denkers die aan bod komen in *Tijdloze wijsheden voor een beter leven*, waarin Henk Smeijsters u wijst op de levenslessen van klassieke denkers. Naast goed leven, hoort uiteraard ook een goede dood. Ton Vink presenteert in *Over de grens van het leven* de huidige stand van zaken in het debat over euthanasie en zelfbeschikking en bespreekt actuele juridische en morele vraagstukken.

Ton Vink vertaalde ook *Gesprekken over de natuurlijke religie* van David Hume, die nu in een nieuw jasje als deel 3 in de reeks *Vrijdenkers* verschijnt. Voor de liefhebbers van Søren Kierkegaard is er veel moois te vinden in de nieuwe band toespraken: *Tot zelfonderzoek en andere religieuze geschriften*. Het volgende deel in de reeks *De Debatten* is *Hannah Arendt. Mens & Maatschappij in meervoud*. Hierin laten twintig kenners hun licht schijnen op de verschillende thema's uit Arendts werk.

Van Aurelius Augustinus presenteren we een nieuwe bundel commentaren op psalmen: *Als een boom aan stromend water*. Net als Augustinus bekeerde Faltonia Betitia Proba zich tot het christendom. In *De gouden bron* vertelt zij de belangrijkste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament in verzen die ze ontleende aan het werk van Vergilius. Toen de grote Renaissance-geleerde Francesco Petrarca stierf, rustte zijn hoofd op een manuscript van Vergilius. In de jaren voor zijn dood schreef hij veel brieven, waaruit Chris Tazelaar een selectie vertaalde in *Brieven van een bejaard man*.

We sluiten de catalogus af met een heruitgave op veler verzoek van Otto Duintjer: *Onuitputtelijk is de waarheid*.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Met hartelijke groeten,
Jenny en John van Gortel

Uitgevers



Isbn 978 94 6340 378 8
€ 34,90 | ± 448 pp.
Hardback
Verschijnt in april



Spinoza **Ethica**

Vertaald, ingeleid en toegelicht door
Maarten van Buuren

Spinoza (1632-1677) is de belangrijkste Nederlandse filosoof en grondlegger van het rationalisme. De *Ethica* is zijn levenswerk. In dit baanbrekende werk zet hij een visie uiteen die zijn tijd ver vooruit was. Spinoza durft de relatie tussen God, mens en wereld op een volstrekt nieuwe manier te denken. Zijn meesterwerk werd, vanwege de controversiële inhoud, pas na zijn dood gepubliceerd.

De *Ethica* toont de weg van slavernij naar vrijheid. Spinoza begint met de vraag naar het Zijn, vervolgens behandelt hij de vraag naar het Denken en hij besluit met de ethiek die hij afleidt uit beide voorafgaande vragen. In alle onderdelen staat de rede centraal. Wie zich in zijn denken en handelen door de rede laat leiden bevrijdt zich uit de slavernij en verwerft het geluk.

Voor deze uitgave herzag Maarten van Buuren zijn *Ethica*-vertaling (2017) en verbeterde het notenapparaat.

Lees verder



Aristoteles
Ethica Nicomachea
Vertaling Charles
Hupperts en Bartel
Poortman
9789463403436
€ 24,90
Paperback



Boëthius
Troost in filosofie
Vertaling
Piet Gerbrandy
9789463401661
€ 29,90
Hardback



Isbn 978 94 6340 377 1

€ 24,90 | ± 160 pp.

Paperback met flappen,
geheel fullcolour

Versijnt in april



9 789463 140371

Maarten van Buuren

Zijn, Denken, Doen

Spinoza's weg naar geluk

Maarten van Buuren geeft in *Zijn, denken, doen* een heldere en toegankelijke inleiding op het werk van Spinoza, in het bijzonder op zijn levenswerk, de *Ethica*.

Spinoza vatte de filosofie, in navolging van de stoa, op als drie opeenvolgende, met elkaar samenhangende vragen: Wat is Zijn (zijnsleer)? Wat is Denken (kenleer)? Wat is Doen (ethiek)? Hij leidde zijn ethiek af uit oefeningen in kenleer en zijnsleer. In alle drie fasen (zijnsleer, kenleer, ethiek) staat de rede centraal. Wie zich in denken en handelen laat leiden door de rede, bevrijdt zich uit slavernij en verwerft het geluk.

Maarten van Buuren studeerde Frans en Nederlands aan de Universiteit van Groningen. Hij was hoogleraar moderne Franse literatuur aan de Universiteit van Utrecht. Zijn belangstelling ligt op het grensgebied tussen letterkunde en filosofie.

Eerder vertaalde hij van Pierre Hadot *Marcus Aurelius en de Stoa*.

Lees verder



Pierre Hadot
*Marcus Aurelius
en de Stoa*
Vertaling
Maarten van Buuren
9789463403306
€ 34,90
Hardback



Marja Havermans
Sterven als een stoïcij
Filosofie bij ziekte en dood
9789463401784
€ 19,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 366 5
€ 24,90 | ± 336 pp.
Paperback met flappen
Verschijnt in april



Henk Smeijsters

Tijdloze wijsheden voor een beter leven

Levenslessen van 'klassieke' denkers

We leven in een tijd van verschillende crises en oorlogen. Veel moderne crises worden veroorzaakt doordat we niet of te laat in staat blijken ons denken, voelen en handelen drastisch te veranderen. Om deze noodzakelijke verandering te kunnen bewerkstelligen kunnen de tijdloze wijsheden van denkers uit het verleden ons in de goede richting wijzen.

Tijdloze wijsheden voor een beter leven biedt een verfrissende blik op de inzichten van enkele van de grootste denkers uit de westerse geschiedenis. Hoewel hun ideeën al eeuwen geleden werden geformuleerd, zijn ze verrassend relevant voor onze huidige tijd. Henk Smeijsters geeft een heldere uitleg en praktische toepassingen van het gedachtegoed van onder anderen Aristoteles, Marcus Aurelius, Spinoza, Schopenhauer en Nietzsche. Hij laat zien hoe we hun wijsheden kunnen gebruiken om maatschappelijke ontwikkelingen de goede kant op te sturen en hoe we betekenis en zin aan ons leven kunnen geven.

Henk Smeijsters is andragoog, musicoloog en cultuurfilosoof. Hij schreef eerder *Hoe je een beter mens wordt. Levenslessen van moderne denkers*.

Lees verder



Henk Smeijsters
Hoe je een beter mens wordt
Levenslessen van moderne denkers
9789463404143
€ 24,90
Paperback met flappen



Dick Kleinlugtenbelt
Moderne levenskunsten
De mens en de kunst van het leven
9789463401296
€ 19,90
Paperback



Ton Vink

Over de grens van het leven

*Ethiek, rechten en plichten
in het euthanasiedebat*

De wetgeving over het zelfgekozen levenseinde om mensen met uitzichtloos lijden een waardig einde te bieden, blijft onderwerp van voortdurende discussie. Daarbij komen steeds vaker vragen naar voren over de juridische en morele grenzen die gepaard gaan met deze ultieme vorm van zelfbeschikking. Hoe moeten we omgaan met moeilijke gevallen zoals euthanasie bij jongvolwassenen, bij psychisch lijden, bij mensen met dementie, en bij degenen die hun leven als 'voltooid' beschouwen? Wat te denken van 'Middel X' van de Coöperatie Laatste Wil, en de 'Sarco' van Philip Nitschke?

Over de grens van het leven beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden, juridische analyses en ethische beschouwingen de huidige stand van zaken in het Nederlandse debat over een 'goede dood'.

Isbn 978 94 6340 367 2
€ 24,90 | ± 208 pp.
Paperback
Verschijnt in maart



Ton Vink is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen en geschiedenis en promoveerde in de filosofie. Hij is praktijkvoerend filosoof en werkte als counselor voor levenseindevragen.

Lees verder



Ton Vink
Zelfeuthanasie
*Een zelfbezorgde goede
dood onder eigen regie*
9789460360701
€ 18,90
Paperback



Ton Vink
*Zelf over het
levenseinde beschikken*
De praktijk bekeken
9789055739172
€ 16,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 424 2
€ 24,90 | ± 144 pp.
Hardback
Verschijnt in april

Deel 3 in de serie
Vrijdenkers



David Hume

Gesprekken over de natuurlijke religie

Vertaald en ingeleid door Ton Vink

De *Gesprekken over de natuurlijke religie* van David Hume (1711 – 1776) vormen de neerslag van een levenslange interesse in het verschijnsel religie. In dit meesterwerk voert Hume aan de hand van drie fictieve gesprekspartners een filosofisch debat over de oorsprong en aard van religie. Elk personage vertegenwoordigt een ander perspectief op de vraag of de wereld een teken van een goddelijke schepper is. Op scherpzinnige wijze verkennen zij thema's zoals het ontwerp van het universum, het probleem van het kwaad en de grenzen van menselijke kennis.

Humes overwegingen zijn van een onvermoede actualiteit en raken de kern van *intelligent design* en zin en onzin van religie. Met zijn verhelderende en vaak uitdagende toon, heeft dit werk een blijvende invloed gehad op zowel de filosofie als de theologie. Het boek, dat bij zijn verschijning direct grote indruk maakte op Immanuel Kant, geldt als een van de klassiekers in de geschiedenis van de Westerse filosofie.

Lees verder



David Hume
Essays & Verhandelingen
een selectie
Vertaling Ton Vink
9789463404204
€ 29,90
Hardback



Ton Vink
Een leven als 'man of letters'
Biografie van David Hume
9789463403191
€ 34,90
Hardback

Eerder aangekondigd



€ 29,90 | Hardback
Verschijnt in maart
Vrijdenkers, Deel 1



Ludwig Feuerbach

Het wezen van het christendom

Vertaling Karel D'huyvetters | Inleiding Johan Braeckman

Heeft God de mens geschapen? Of heeft de mens God geschapen? Dat is de centrale vraag in *Het wezen van het christendom*, het hoofdwerk van de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach. Dit boek wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste godsdienstkritieken in de moderne filosofie. Hierin benadert hij religie vanuit een humanistisch perspectief en onderzoekt hij het idee dat goddelijkheid een uiterlijke projectie is van onze idealistische menselijke aard. Feuerbachs scherp geformuleerde standpunten waren van enorm belang voor de ontwikkeling van de moderne menswetenschappen. *Het wezen van het christendom* is nu eindelijk in het Nederlands vertaald.

John Stuart Mill

Drie essays over godsdienst

Vertaling Karel D'huyvetters | Inleiding Cor Hermans

John Stuart Mill, filosoof, politiek econoom en 'feminist', was een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw. Zijn *Drie essays over godsdienst* bieden een uitgebreide en boeiende analyse van het verschijnsel religie. Hij behandelt hierin onder andere zaken als 'intelligent design', leven na de dood en het nut van religie. Ook geeft hij een reeks argumenten voor het bestaan van God en waarom monotheïsme beter in dan polytheïsme. Het geheel mondt uit in een kritiek op de traditionele kijk op religie en leidt tot een Religie van de Mensheid.

Drie essays over godsdienst verschijnt nu voor het eerst in Nederlandse vertaling.



€ 29,90 | Hardback
Verschijnt in maart
Vrijdenkers, Deel 2





Isbn 978 94 6340 358 0
€ 49,90 | ± 544 pp.
Hardback
Verschijnt in mei

Deel 17 in de serie
Kierkegaard Werken



Søren Kierkegaard

Tot zelfonderzoek en andere religieuze geschriften

Vertaald door Frits Florin en Pieter van Reenen
Eindredactie Udo Doedens en Pieter Vos

Al in 1846 meende Kierkegaard met *Afsluitend onwetenschappelijk naschrift* zijn schrijverswerkzaamheid te hebben voltooid. Verschillende omstandigheden, zoals de gebeurtenissen in Europa in revolutiejaar 1848, ontwikkelingen in de Deense kerk en ervaringen in zijn persoonlijke leven, brachten hem toch weer naar de schrijftafel. Wat hij nu op papier zette, beoogde samen te vatten en toe te passen wat hij eerder in grotere omvang had uiteengezet. Gelukkig is het resultaat geen herhaling van zetten. Als schrijver die recht wil doen aan het volle leven overweegt hij in elk geschrift opnieuw wat gezegd moet worden, wat hij als auteur kan zeggen en wat de lezer zou kunnen ontvangen. Zo blijft elke bladzijde spannend, hoewel het bouwen aan concepten en ideeën in deze teksten op de achtergrond staat.

Deze bundel toespraken bevat onder andere *Twee kleine ethisch-religieuze verhandelingen* over de thema's offer en gezag, drie poëtische *Godsdienstige toespraken over de lelie op het veld en de vogel onder de hemel* en *Tot zelfonderzoek* en *Oordeel zelf!*, hartstochtelijke pleidooien voor een radicaal christendom.

Lees verder



Søren Kierkegaard
*Afsluitend
onwetenschappelijk
naschrift*
Vertaling J.M. Scholtz
9789463403016
€ 59,90
Hardback



Søren Kierkegaard
Of - Of
Vertaling Annelies van Hees
9789463403412
€ 49,90
Hardback



Andreas Kinneging, Paul de Hert,
Maarten Colette (red.)

Hannah Arendt

Mens & maatschappij in meervoud

Met bijdragen van Hans Achterhuis, Bas van Stokkom, Andreas Kinneging, Pieter De Witte, Jozef Waanders, Michel Huyseune, Hanke Drop, Joop Berding, Lara Dutry, Luk Sanders, Antony Pemberton, Cheyenne Dunk, Jeroen ten Anandel, Roeland Spruyt, Tim Meulemans, Xavier Meulders, Margot Joris, Paul de Hert, Maarten Colette, Hans-Martien ten Napel, Christophe Busch

Isbn 978 94 6340 371 9

€ 29,90 | ± 380 pp.

Paperback

Verschijnt in april

Verschijnt in de serie

De Debatten.



9 789463 403719

Hannah Arendt (1906-1975) behoort tot de belangrijkste filosofen van de 20^e eeuw. Haar ideeën over goed en kwaad, het ethos van maakbaarheid, politieke vrijheid en burgerbetrokkenheid, diversiteit en pluraliteit, maar ook over poëzie, opvoeding, liefde en revolutie blijken nog niets aan relevantie ingeleverd te hebben.

In *Hannah Arendt. Mens & maatschappij in meervoud* leiden twintig kenners de lezer door alle aspecten van haar werk. Ze laten zien in welke context haar werk tot stand kwam en tonen waarom haar ideeën in onze huidige tijd nog altijd relevant zijn.

Lees verder



P. de Hert, A. Kinneging
en M. Colette (red.)

*Kant, Vijftien filosofen
over grondslagen en
grenzen van de rede*

9789463403122

€ 29,90

Paperback



P. de Hert, A. Kinneging
en M. Colette (red.)

*Thomas Hobbes
De ik-gerichtheid van de
politieke filosofie*

9789463402521

€ 29,90

Paperback



Isbn 978 94 6340 372 6
€ 59,90 | ± 732 pp.
Hardback
Verschijnt in juni



Aurelius Augustinus

Als een boom aan stromend water

Uitweidingen over Psalmen 1-32

Vertaald en ingeleid door Ben Bongers
en Hans van Reisen

Het boek *Psalmen* vormt misschien wel het hart van de Bijbel. De 150 gedichten worden in elk geval het meest gelezen en overdacht tijdens het dagelijks gebedsleven van christenen.

Augustinus (354-430) besteedde veel tijd en aandacht aan het zorgvuldig bidden van de psalmen. Van hem is een volledige vers-voor-vers toelichting op alle psalmen overgeleverd. Met tussenpozen heeft hij daaraan ongeveer dertig jaar lang gewerkt. Augustinus' psalmbeschouwingen werden al tijdens zijn leven geordend, maar ontvingen pas veel later de verzamelnaam *enarrationes in Psalmos*. In dit boek zijn de uitweidingen over de eerste 32 psalmen opgenomen. Achter de titel gaan verschillende tekstgenres schuil. De toelichtingen op de psalmen 1-14 bieden een vrij uitvoerige vers-voor-vers uitleg, die op de psalmen 15-32 zijn min of meer allegorische parafrasen; daartussen zijn later elf preken of *sermones* geplaatst over acht verschillende psalmen. *Als een boom aan stromend water* biedt zo een kleurrijk palet van de nog jonge bijbelcommentator Augustinus.

Lees verder



Aurelius Augustinus
Over de psalmen
Uitweidingen 110-117
Vertaling Joost van Neer,
Martijn Schrama O.S.A.
en Anke Tigchelaar
9789463402804
€ 24,90
Hardback



Aurelius Augustinus
Belijdenissen
Vertaling Wim Sleddens
9789463404280
€ 34,90
Hardback



Proba

De gouden bron

De Bijbel in verzen

Vertaald en ingeleid door Mieke de Vos
Onder redactie van Vincent Hunink

Faltonia Betitia Proba (ca. 315-360 na Chr.), een vrouw uit een vooraanstaande Romeinse senatoriale familie, werd christen in een tijd waarin de meeste Romeinse aristocraten trouw bleven aan de polytheïstische religie. Proba gaf uiting aan haar nieuwe geloof door middel van een bijzonder poëzieproject: ze vertelde de belangrijkste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament na in verzen die ze ontleende aan het oeuvre van Vergilius. Van de schepping tot Kaïn en Abel, en van de Bergrede tot de hemelvaart van Jezus, vatte ze de Bijbel samen in bijna 700 prachtige dichtregels. Zo verenigde Proba wat voor haar ongetwijfeld het beste was van twee werelden: de ethiek van het christendom en de antieke literaire traditie.

Isbn 978 94 6340 370 2
€ 16,90 | ± 72 pp.
Paperback
Verschijnt in mei

Deel 10 in de serie
Monobiblos



Lees verder



Alles is Eros
Hellenistische poëzie
over liefde en leven en
het idyllisch landschap
Vertaling Mieke de Vos
9789460362194
€ 16,90
Paperback



Ambrosius
Zingen moet ons hart
Hymnen
Vertaling Patrick Lateur
9789463401630
€ 16,90
Paperback



Petrarca

Brieven van een bejaard man

Vertaald en van aantekeningen voorzien door
Chris Tazelaar

Petrarca (1304-1374) schreef in de laatste jaren van zijn leven vele brieven en stelde daaruit een collectie samen: de *Epystole Seniles*. De mooiste en relevantste daaruit zijn in deze uitgave verzameld en vertaald als *Brieven van een bejaard man*.

De brieven geven een veelzijdig beeld van het politieke, godsdienstige, literaire en sociale leven in Noord-Italië, van de geschiedenis van steden als Venetië en Padua en van de geschiedenis van de Kerk, die in die jaren zetelde in Avignon. In diverse brieven vertelt hij over zijn levensloop en persoonlijke omstandigheden.

Al lezend in de brieven ziet men Petrarca geleidelijk ouder, zwakker en ziekelijker worden, een man die moeizaam lopend, mantelzorg behoevend met het gezin van zijn dochter teruggetrokken leeft, maar geestelijk tot zijn laatste dag actief is gebleven. Na de laatste brief van de collectie plaatste hij zijn nooit afgesloten autobiografische brief *Ad posteritatem*, aan het nageslacht.

Chris Tazelaar vertaalde eerder Petrarca's *De twee gezichten van Vrouwe Fortuna* en de brieven van Cyprianus en Hieronymus.

Isbn 978 94 6340 365 8

€ 49,90 | ± 688 pp.

Hardback

Verschijnt in februari



Lees verder



Petrarca
*De twee gezichten van
Vrouwe Fortuna*
Vertaling Chris Tazelaar
9789463401388
€ 59,90
Hardback



Cyprianus
Eenheid en eensgezindheid
81 Brieven en 2 traktaten
Vertaling Chris Tazelaar
9789460360763
€ 59,90
Hardback



Otto Duintjer

Onuitputtelijk is de waarheid

Met een voorwoord van Woei-Lien Chong

Otto Duintjer (1932-2020) was hoogleraar Filosofie en Spiritualiteit. Hij verbond belangrijke vragen uit de westerse filosofie met inzichten uit spirituele tradities en combineerde deze op een unieke manier. Verschillende aspecten van zijn denken komen samen in zijn laatste boek *Onuitputtelijk is de waarheid*.

Centraal in het boek staan belangrijke thema's als levensbeaming, (universeel) bewustzijn, waarheid en hun onderlinge samenhang. Levensbeaming vraagt een bereidheid je open te stellen voor de dingen zoals die zich aan ons bewustzijn manifesteren, en niet zoals je denkt, wenst of vreest dat ze zijn. Pas vanuit een open bewustzijn is het echt mogelijk de werkelijkheid te beoordelen en onbevooroordeeld te handelen naar elke situatie die zich voordoet in het hier en nu.

Na een beschrijving van zijn persoonlijke zoektocht werkt Duintjer stap voor stap deze thema's uit in discussie met Plato en Heidegger, en met levensbeschouwelijke stromingen als het moderne humanisme en Advaita Vedanta. Zo laat hij zien dat filosofische reflectie en spirituele oefeningen kunnen helpen om de werkelijkheid beter te begrijpen.

Isbn 978 94 6340 419 8
€ 19,90 | ± 144 pp.
Paperback
Verschijnt in maart



Lees verder



Woei-Lien Chong
Rondom Dao
De filosofie van Otto Duintjer als wegwijzer naar Laozi en Zhuangzi
9789463404228
€ 29,90
Hardback



Woei-Lien Chong
Leren laveren
Een daoïstisch curriculum voor de levensweg
9789463404136
€ 29,90
Hardback



Uitgevers

Jenny en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Kunt u een uitgave niet vinden, heeft u opmerkingen of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

Postadres

Postbus 1650

5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b

5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F facebook.com/uitgeverijdamon

T twitter.com/uitgeverijdamon

L linkedin.com/company/uitgeverij-damon/

I instagram.com/uitgeverijdamon/

Vertegenwoordiging

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

info@gerardpels.nl

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via Centraal boekhuis, CBC 't Gulden Boek of rechtstreeks bij de uitgeverij.

Prijswijzigingen en verschijningsdata onder voorbehoud.